

Ο χώρος

Δημόσια Βιβλιοθήκη και Μουσείο της Επτανήσων Δημοτικής Σχολής Δημητσάνας - Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας είναι ο επίσημος τίτλος της ιρμερού Δημόσιας Υπηρεσίας.

Στεγάζεται στο ΝΑ πλήμα των παθιαδών Διδακτηρίων στην πλατεία της Αγίας Κυριακής, τα οποία κατέλαβαν τη θέση της περιφρήνης Σχολής Δημητσάνας από το 1845, με δωρόνες του μεγάλου ευεργέτη της Δημητσάνας, Νικολάου Μακρή. Η θέση αυτή είναι προνομιακή, αντικρίζει το φαράγγι του Λουσιού ποταμού και τις τρεις μεγάλες ιστορικές μνοί της Δημητσάνας, Φιλοσάφου και Προδρόμου.

Η μεγάλη κυκλική αίθουσα των δίδυμων Διδακτηρίων με σκέδια του Λυσσάνδρου Καυατζόγλου, το αναγνωστήριο, το γραφείο, η μικρή ΝΑ αίθουσα με την συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων, ο μεγάλος κλειστός διά δρομός και οι διαμορφωμένοι υπόγειοι χώροι περιέχουν τον χειρόγραφο και έντυπο πλούτο της σημερινής Βιβλιοθήκης.



Ιστορικό

Η περίφημη Σχολής Δημητσάνας ιδρύθηκε το 1764 από δύο μοναχούς, μαθητές της Σχολής Σμύρνης, το Γεράσιμο Γούνα και τον Ανάπιο Λεονάρδο. Κατά τα Ορθωδικά, η Σχολή διέκουψε τη θεοτουργία της, απήγαναν ανασυγκρότησε και επανδιεύκουρισε μέχρι το 1821. Κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως η Σχολή ήταν ανοικτή.

Η πλούσια Βιβλιοθήκη της Σχολής Θυσίδας πολλήστε από τα συγράμματά της για της ανάκτες του Έθνους στον Αγώνα του 1821. Αυτό συνέβη διότι με τους μπαρουτόμανους η Δημητσάνα είχε καταστεί οπλοστάσιο του Αγάνα για την Επειθερία και ήγειρα της έδιεψης χαριού, χρηματοποιήθηκε μεγάλο μέρος από το υπόκιο της Βιβλιοθήκης της Σχολής, για να κατασκευάζο ντα φυσιγγία.

Οι Εφόροι της Σχολής, με τα βιβλία που έχαν περισσεύει και με δωρεές Δημοσιανών της διασποράς, δημιούργησαν μια νέα αξιόλογη Βιβλιοθήκη της οποίας το υψηλό κατά τα έτη 1924-1925 ταξινομήθηκε με δωρόνες του Κήπροδοτήματος Μακρή και μετά την αναγνώριση της αξίας της από την πολιτεία, έγινε Δημόσια Υπηρεσία.

Η Βιβλιοθήκη αριθμεί σήμερα, με συνεχή εμπλουτισμό, περίπου 35.000 τόμους, από τους οποίους δύοι αντιστοιχών σε παθιαδες και σπάνιες εκδόσεις, ενώ δύοι, νεοτεροι, ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των αναγνωστών. Επιπλέον θεωρεύεται Βιβλιοθήκη και υψηλό χέριο γράφων, με 200 περίπου κώδικες, για τους οποίους έχει καταρτιστεί κατά λογος, καθώς και ταξινομημένα ήπια γέγγραφα.

Η Ακαδημία Αθηνών εκπρόσωπας τη σημεσία της Βιβλιοθήκης, το 1977 της απένειμε χρυσό μετάλλιο με διπλήσια.

The history



In 1764 two monks, Geronimo Gounas and Agapios Leonardo, founded the great School of Dimitriana. The school was not in use during the first revolution in 1770 but was regrouped and opened to the public throughout the revolution of 1821. In 1821 and while the Greek revolution for freedom was fought, the nation was in need of large amounts of ammunition. Dimitriana due to its gunpowder mills was the main ammunition industry of the revolution. This is why the Great Library had to sacrifice large amounts of reading material and books which were used to manufacture cartridges throughout the revolution. The school board with the books and material they managed to save as well as donations from Dimitriana originated people abroad, succeeded in giving rebirth to the library after the revolution. Reading material was organized again in 1924-1925 with a donation which was given by the Makri legacy. It was then that the historic wealth of the library was recognized by the Greek State which finally named the library into a State Public Library. Today



The place

The triple public service title is Dimitriana's Greek School -Public Library and Museum- Historic Archives of Gortina. In 1845 a donator, Nickolas Makris, financed the housing of the library in the south-east part of the very old school building, which is located in the Saint Kinaki square. The library is positioned on a very privileged site

